

RPG Hudiksvalls resa till Vättaberget i Liden

Så var det dags för sommarens resa med RPG som i år gick till Vättaberget i Liden. Bussen blev fullsatt när alla kom till resan som gick norrut.

Bussfika är ett måste på resan och ingen skillnad i år heller. Ett stopp vid Armsjön passade precis i tiden. Förmiddagskaffe med nybakad bulle det är smaskens.

Eftersom våra egna musikanter Karin Wiklund som spelar ukulele och Bengt Näsfors med sitt rejäla dragspel var med så blev det mycket allsång under resan. Alla de lätta bitarna från Taube, Wreswig m fl.

Resan gick via Sundsvall mot den vackra Indalsälven och just i Indal där bron går över älven visade naturen sej från sin bästa sida.



Foto:

Efter Indals kyrka kommer Liden och där svänger man över älven igen. Vägen är mycket krokig och smal så ibland trodde man att vi mötte vår egen bak på bussen i krokarna. Det klarade chauffören Bosse med bravur och snart var vi uppe på berget. Drygt 200 meter över havet.

Indalsälven går runt berget och man kan se älven ända bort till horisonten. Det är i särklass det mest fotograferade motivet i Sverige enl. uppgift.

På berget blev vi välkomnade av Anna-Lena och Mats som på ett förträffligt och vackert sätt dukat det vackra rummet i gården, som var övervåningen från ett



gammalt artonhundratalshus som på ett makalöst sätt fraktats upp på berget och blivit denna vackra byggnad. Golv och takbjälkar är original. Vi frågade oss hur det gått till att flytta huset på denna krokiga väg.

Maten kasslergratäng och ris smakade gott och kaffet med rulltårta var pricken över.

Vi fick även information om de andra byggnaderna på berget och sedan fick vi tillfälle att njuta av den otroligt vackra utsikten. Älven var helt lugn, inte en krusning och den mörkblå färgen gjorde inte sceneriet sämre. Så vackert.

Även om det var svårt att bryta upp så gick ju resan vidare mot Sundsvall. Målet var Norra berget och eftersom Bosse Normand som bott i staden var med i bussen fick han tillfälle att berätta om branden, staden mm. Intressant.

I pausen på berget serverades varm korv med bröd och även om det inte var så länge sen lunchen så smakar korv alltid bra.

Chansen att gå runt och titta på utsikten blev det tid för och snart var hemresan ett faktum. Några allsånger och som avslutning Den blomstertid nu kommer tackades reseledaren och chauffören. Alla var nöjda efter en intressant och trevlig resa.